

31-1-2015

Missie Turkije September 2014 t/m Februari 2015

Na ruim 2 jaar eindigt de missie in Turkije. De luchtmachtbasis Incirlik, waar de Nederlanders gestationeerd zijn, is voor de sportinstructeur een prima plek om een aantal maanden te mogen verblijven. Een grote basis met genoeg mogelijkheden om sportactiviteiten te ontplooiën. Op een incidentje met 3 blaffende zwerfhonden na, heb ik hier niet veel van enige dreiging mee gekregen.



Zoals mijn voorgangers nog een mooie boot trip hebben gemaakt, mochten wij met rotatie 6A helaas niet de poort uit, om bijvoorbeeld een sportactiviteit te organiseren of mee te doen met een andere activiteit bij de Duitse of Amerikaanse collega's een stukje verderop.

Dat weerhield mij er niet van om op de basis enkele leuke evenementen te organiseren, zoals



bijvoorbeeld beachvolleybal, duathlon, triathlon, frisbee, sterkste man, etc. Elke zondag organiseerde ik dan een evenement of werd er een clinic gegeven door een andere collega die zijn of haar tak van sport wilde overbrengen. De andere dagen gaf ik veel crossfit, spinning, hardlopen, (zaal) voetbal of volleybal. Er is geen dag geweest dat er niks op het programma stond. Gelukkig waren er dan ook genoeg gemotiveerde collega's aanwezig in de lessen. Ook deden de

Duitsers, Amerikanen, Spanjaarden of Turken soms mee; altijd goed voor een portie gezonde rivaliteit!

Eén van de mooiste dingen van de missie vond ik de collega's die hier enorm zijn vooruit gegaan qua conditie of juist veel zijn afgevallen. De meeste van deze collega's deden mee met de looplessen of kwamen 1 keer per week bij mij voor een meet-/weegmoment. Collega's die in het begin nog geen 1 minuut achter elkaar konden hardlopen, lopen momenteel 60 minuten aaneengesloten.



Tijdens de missie heb ik regelmatig contact gehad met verschillende collega's. Hetzij een



telefoongesprek of via de whats app. We hebben hier de luxe van een goede internetverbinding, toch heb ik van verschillende collega's een leuk pakketje of kaartje mogen ontvangen, bedankt! Jammer genoeg heeft mijn

buddy (Smi Richard Soreé) tijdens mijn uitzending een "vervelend ongelukje" gehad op het werk. Hierdoor is hij een tijdje uitgeschakeld. Toch ben ik blij dat Richard en ik nog regelmatig hebben kunnen "skypen" en dat het langzaam beter gaat. Richard bedankt en veel beterschap!

De laatste dagen hier staan in het teken van feestjes, etentjes en de laatste spullen opruimen en inpakken; daarna snel naar huis. Ik heb me hier in ieder geval 4,5 maand prima vermaakt; de tijd is gevoelsmatig voorbij gevlogen. Na het adaptatieprogramma op Kreta (hoop op een mooi programma van de sportinstructeur aldaar!) vliegen we door naar Nederland voor een welverdiende vakantie, om daarna met frisse zin weer lekker “vol aan de bak te gaan” op de sportgroep RVS te Oirschot.

Met sportieve groet,

Sgt1 Richard Broeren

LO/S Adana/Incirlik Turkije

